



Oosterhout, oktober '18

Aan alle leerlingen van de derde klassen en hun ouder(s) / verzorger(s)

Betreft: hypnotiseur 2018

Beste jongelui, geachte ouder(s) / verzorger(s),

HYPNOSE. Je hebt er zonder twijfel wel eens van gehoord. Misschien zag je ooit op de TV een spectaculaire act op dit gebied, of las je iets over operaties onder hypnose. Een snelle peiling in alle derde klassen leerde, dat er opnieuw veel belangstelling voor dit onderwerp bestaat.

We hebben een **hypnotiseur** uitgenodigd om vrijdag **9 november a.s.** het één en ander over hypnose te vertellen, en wat praktijkvoorbeelden te laten zien. In een verhaaltje komen de positieve kanten, maar ook de gevaren aan de orde. Je kunt op een aardige manier kennis maken met hypnose. Niemand wordt voor schut gezet!!

In verband met het karakter van de avond, is het gewenst dat iedereen om **20.00 uur** aanwezig is op school (zaal open om 19.45 uur).

Daarna is er de mogelijkheid om nog wat na te babbelen, met een frisje. Het einde van de avond is gepland om 22.30 uur.

***Dus vrijdag 9 november van 20.00 uur tot 22.30 uur.
Komt het zien, en nog liever: maak het mee !!***

Groetjes en tot vrijdag 9 november,

De leerlingenvereniging.
Mentoren klas 3.
Buitenschoolse Activiteiten Commissie.

**P.S. Iedereen neemt de schoolpas natuurlijk mee!
Indien je die niet bij je hebt, mag je helaas niet binnen!**