

Oosterhout, november 2018



Beste oud leerling van het Mgr. Frencken College,

Zoals je misschien weet, krijgt het Frencken op dit moment een nieuw gebouw: het oude, monumentale pand gaat in fases tegen de vlakte en wordt vervangen door een nieuw gebouw dat rond de 'zwarte nieuwbouw' komt van zo'n 20 jaar geleden.

Oosterhout, en dus ook het MFC, heeft vele talenten voortgebracht op verschillend gebied en wij willen graag het culturele en kunstzinnige talent dat op het Frencken heeft gezeten voor even "terughalen" en tonen aan de stad en de school.

Jij had het talent en het lef om te kiezen voor je passie. Je weg te volgen op het culturele en kunstzinnige pad. Wij zijn daar, ook namens het Frencken, best wel trots op!

Voor het allemaal zover is willen we met respect afscheid nemen van het oude gebouw. Maar ook de gelegenheid scheppen om de herinneringen eraan vast te leggen.

En, nu komt er een aapje uit de mouw, willen we jullie vragen deze 'herinneringen' op de een of andere manier vorm te geven. Op een wijze die bij jou past, vanuit jouw professie en visie, alleen of met iemand samen. Maar het resultaat moet blijvend en tastbaar/zichtbaar/hoorbaar zijn.

We willen je daarom graag uitnodigen voor een bijeenkomst om dit plan concreet te gaan maken: **Op donderdag 13 december om 20.00 willen we jullie welkom heten op het Mgr. Frencken College.**

Aan de hand van o.a. oude foto's staan we stil bij de bijzondere architectuur van Jos Bedaux. Bart van der Weegen, oud tekenleraar, zal een inleiding houden over de teloorgang van dit monumentale gebouw uit 1960.

Daarna nemen we je mee voor een rondgang door het resterende deel van het oude gebouw, de herinneringen komen vanzelf...

Er is een klein jaar tijd om deze 'herinneringen' concreet te maken.

Het ultieme doel is om bij de officiële opening van het nieuwe gebouw in september 2019 de ontstane resultaten te tonen en een prominente en permanente plaats te geven in de nieuwbouw zodat het oude gebouw toch 'levend' blijft.

Er is een subsidieaanvraag gedaan waarmee we dit project willen bekostigen, we hopen daar op deze avond uitsluitsel over te kunnen geven.

Maar bovenal hopen we je te zien op donderdag 13 december!

Laat even weten of je aanwezig kunt en wilt zijn door een mail te sturen naar:
m.vanbragt@frenckencollege.nl

Maar ook als je niet aanwezig kunt zijn en toch mee wil doen aan dit project horen we het ook graag. Dan organiseren we in januari ook een "reunie", al is dan weer een stukje van het oude gebouw tegen de vlakte.

Vriendelijke groet,

Miranda van Bragt (0612144897)

Bart van der Weegen